

Campingkriebels

'Zo jongens, we zijn er. Dit wordt ons thuis voor de komende drie weken!'

'Eindelijk!' zucht moeder. 'Ik snak naar een lekkere kop koffie.'

Vakkundig parkeert vader de caravan achteruit de campingplek op. Ze stappen uit en strekken hun stijve benen.

'Jippie, dit is echt een vette plek!' roept Leon. Hij rent enthousiast het grasveldje over. Vader kijkt het verdorde gras onder zijn voeten. 'Vette plek? Ik vind het eerder een erg droge plek. Het wordt hoog tijd dat er eens een flinke regenbui komt.'

Leon geeft vader een plagerige stomp. 'Pap, u begrijpt best wat ik bedoel.'

'En die regenbui mag van mij nog wel een poosje wegblijven,' zegt moeder.

'Kom op, Inge, dan gaan we op verkenning!' roept Leon.

Mama houdt hen tegen. 'Ho ho, wacht even, eerst helpen uitladen.'

'O ja, dat moet ook nog,' lacht Leon.

'Als jullie nu eens beginnen je eigen tent op te zetten,' stelt vader voor. 'Kijk, daar op de hoek van ons veldje is een mooie vlakke plek.'

Hij tilt de tentzak uit de caravan. Even later zijn Leon en Inge druk in de weer met tentstokken, grondzeil en haringen.

'Ik vind het echt super van paps en mams dat wij in de tent mogen slapen,' zegt Inge.

'Ja, veel leuker dan in de caravan. Hè, moet deze stok nou voor of achter?'

Zijn zusje haalt een paar scheerlijnen uit de klit. 'Volgens mij maakt dat niks uit.'

Na een half uurtje komt vader kijken. 'En... is het gelukt?'

'Controleer maar paps! Hij staat als een huis!' zegt Inge glunderend.

Vader trekt hier en daar aan de touwen, kijkt of de haringen diep genoeg in de grond zitten en kruipt in de tent.

Dan steekt hij zijn hoofd naar buiten en steekt hij zijn duim op. 'Heel goed gedaan, jongens! Ik zou het zelf niet beter kunnen.'

Leon en Inge voelen zich helemaal trots dat vader het zo goed vindt.

Ze blazen de luchtbedden op en leggen de slaapzakken erop. 'Zo, en nu gaan we de camping verkennen!' zegt Leon.

's Middags wordt het erg warm. Gelukkig is er een zwembad op de camping. De hele middag spelen ze in het water.

's Avonds na het douchen mogen ze nog even opblijven. Na de koffie zegt moeder:

'Ik zie aan jullie snoeten dat jullie moe zijn. Het was ook een lange dag. Dus pyjama aan, tanden poetsen en naar de tent!'

Enthousiast maken ze zich klaar voor de nacht. 'Anders hebben jullie nooit zoveel zin om naar bed te gaan,' lacht vader.

'In de tent slapen is leuk,' zegt Inge.

Als ze er in liggen, kruipt moeder nog bij hen in de tent. 'En... liggen jullie lekker?'

'Heerlijk mam!' zeggen Leon en Inge tegelijk.

'Papa en ik gaan nog even een klein rondje over de camping lopen, oké?'

'Is goed hoor mam, blijf gerust maar heel lang weg,' zegt Leon.

Zodra hij hoort dat vader en moeder weg zijn, trekt hij een enorm grote zak snoep onder zijn slaapzak vandaan. 'Echt super van oma dat we zo'n grote zak snoep kregen voor in de vakantie,' zegt hij. Inge grinnikt en trekt ook haar zak tevoorschijn.

'Wat neem jij?' vraagt ze.

'Eh... even kijken... de snoepketting,' zegt Leon.

'Ik neem een lolly, da's niet gevaarlijk als je op je rug ligt,' zegt Inge.

Leon pakt een stripboek uit zijn tas. Het is nog net licht genoeg in de tent om te kunnen lezen.

Als hij de snoepketting op heeft, pakt hij ook een lolly.

Inge geeuwt. 'Ik ga slapen, Leon, ik ben echt supermoe.'

'Oké, weltrusten zussie. Morgen weer zwemmen hè?'

'Ja natuurlijk.'

Leon sabbelt nog wat op zijn lolly. Dan is het stripboek uit. Hij voelt zich ook erg moe. Maar z'n lolly is nog niet op. Wat nu? Weet je wat, hij legt hem op het papiertje naast zijn luchtbed. Kan hij er morgenochtend als hij wakker wordt weer verder op sabbelen.

En even later is ook Leon diep in slaap.

'Prr...prrr... pffff... wat is dat?'

Met een ruk schiet Inge overeind. Ze veegt over haar gezicht. 'Leon, deed jij dat...?'

Het is al licht buiten. Naast zich ziet ze Leon liggen. Hij is nog diep in slaap.

Ze grijpt in haar nek. 'Ah, wat kriebelt er zo?' Dan krabbelt ze aan haar arm. Het lijkt wel of er allemaal beestjes over haar heen lopen!

Ze wrijft het laatste restje slaap uit haar ogen en dan ziet ze het. 'LEON!!! Aahhh, wat vies!'

Leon schiet verschrikt overeind. 'Wat is er? Staat de tent in brand?'

'Kijk dan! Bij jouw lolly!'

Leon rolt op zijn zij en kijkt naar de half opgesabbelde lolly. Hij spert zijn ogen wijd open. 'O nee hè!'

Over de lolly, over het papiertje, het stokje, ja, over de hele grond krioelt het van de mieren. Ze zitten echt overal.

'Kijk nou, ze zitten zelfs op mijn slaapzak!'

Inge trappelt met haar voeten, de mieren vliegen in het rond. Snel kruipt ze uit de slaapzak, ritst de tent open en klautert de tent uit.

Buiten is het nog helemaal stil. De deur en de gordijntjes van de caravan zijn nog dicht. Het is vast nog heel vroeg in de morgen.

Leon komt ook naar buiten. 'Wat stom van mij om die lolly zo te laten liggen. Maar ik dacht, die eet ik morgenochtend wel verder op. Ik was gisterenavond zo enorm moe.'

'Wat nu?' zegt Inge. 'Ik ga echt die tent meer in. Volgens mij zitten er wel honderdduizend mieren binnen.'

Leon denkt even na. 'We halen alles naar buiten. De slaapzakken kloppen we goed af. Dan haal ik een emmer met sop en een doek, en dan poets ik de hele tent schoon.'

Ze trekken de slaapzakken naar buiten en kloppen ze goed uit. Daarna legt Inge ze over de tuinstoelen.

Leon haalt de luchtbedden naar buiten. 'Ik vind het maar koud zo vroeg in de morgen!' zegt Inge. Ze pakt haar eigen slaapzak van de stoel en slaat hem dicht om zich heen.

Als moeder even later met een slaperig hoofd het gordijntje omhoog trekt om een raampje open te zetten, valt haar mond open van verbazing als ze naar buiten kijkt.

'Wat... wat zijn jullie nu aan het doen om zes uur in de morgen?' roept ze door het raampje.

'Mieren... de hele tent zit er vol mee!' roept Inge.

'Kom nog even bij ons in bed,' zegt moeder. 'Die tent maken we straks wel mierenvrij.'

Dat laten Leon en Inge moeder geen twee keer zeggen. Het is wel een beetje krap, maar na een beetje schuiven liggen ze even later lekker warm tussen vader en moeder in. Leon vertelt het verhaal van zijn lolly en de mieren. Vader en moeder moeten er hartelijk om lachen.

‘Ja jongens, dat krijg je er van als je ’s avonds stiekem gaat liggen snoepen,’ zegt vader.

Eeuwoud Koolmees