

Lukas en Jasper maken een ballista

'Mam, ik moet een verslag maken en ik heb er helemaal geen zin in!' zegt Lukas mopperend.

'Waarover moet het gaan?' vraagt moeder.

'Over de Romeinen. Wat heb je daar nou aan?'

'Maar dat is toch leuk, Jasper! Ik maakte vroeger graag verslagen.'

'Pff, wat is daar nou leuk aan. Beetje dingen over heel lang geleden opzoeken op internet en dan kopiëren in een verslag. Lekker leerzaam zeg!'

Moeder schudt haar hoofd. 'Tja, als je zo negatief doet, is een verslag maken inderdaad niet leuk.'

Er wordt gebeld. Het is Lukas. 'Hoi! Kom je spelen?'

'Jasper heeft een snertbui, want hij moet een verslag maken,' zegt moeder.

'Waar doe jij het eigenlijk over?' vraagt Jasper aan Lukas.

'Over Romeinse wapens. Hé, ik heb een idee! Laten we een ballista gaan maken.'

'Een ballista? Wat is dat voor iets?' vraagt Jasper verbaasd.

'Heb je een papiertje en een potlood, dan zal ik het schetsen.'

Met een paar potloodlijnen tekent Lukas het voorbeeld. 'Kijk, dit touw wordt dan naar achteren getrokken. In de lus van het touw legden ze een zware steen. En dan lieten ze het touw los, en schoot de steen supersnel naar voren.'

'Ah, nou zie ik het. Het is een soort ouderwets kanon!' zegt Jasper.

'Kom mee, dan gaan we naar ons huis,' zegt Lukas. 'Mijn vader heeft nog een hele berg hout over van de verbouwing, en daar mag ik mee knutselen.'

Ze rennen naar de schuur van Lukas. De hele middag zijn ze druk aan het zagen, timmeren en schroeven. Het moeilijkste is de boog waarmee de ballista gespannen moet worden. Lukas loopt peinzend door de schuur. 'Wat kunnen we daar nou eens voor gebruiken?' Jasper houdt een grote balk omhoog. 'Is dit wat?' Lukas schudt het hoofd. 'Die buigt niet. Het moet iets zijn dat goed kan buigen en niet breekt. O kijk, hier heb ik misschien wat!' Met moeite trekt hij een paar plinten achter een stapel dakpannen vandaan. 'Lekker dun, dat buigt goed. Als we er daar een stuk of drie van op elkaar doen dan krijgen ze nog meer veerkracht.'

Ze werken hard verder. Na uren werken zijn ze klaar. 'Kijk eens aan, een echte Romeinse ballista,' zegt Lukas. Hij is er best wel een beetje trots op.

'We moeten hem wel proberen natuurlijk,' vindt Jasper. Hij kijkt de tuin rond. Aan de rand van de tuin ligt een mooie rand van sierstenen. Hij zoekt een mooie ronde uit en legt die achter ballista. 'Die stenen mogen we niet gebruiken hoor!' zegt Lukas geschrokken. 'Joh, dat geeft toch niet, we leggen hem straks weer netjes terug,' zegt Jasper.

Dan gaan ze hun wapen spannen. Met moeite trekken en sjoeren ze het touw naar achteren tot de boog strak gespannen staat. 'Leg gauw die steen erop, ik hou het niet zo lang!' hijgt Jasper.

Snel legt Lukas de steen in de lus. 'Eén... twee... LOS!'

Met een ruk schiet het touw naar voren. 'Hij doet het!' Lukas maakt een rondedansje van plezier. Jasper kijkt de steen na. 'Ooooooo, wat gaat hij ver!' roept hij. Dan horen ze in de tuin aan de overkant glasgerinkel Lukas en Jasper kijken elkaar geschrokken aan. 'O o, dat klonk niet goed!'

De tuinpoort wordt opengetrokken en een boze buurvrouw komt met een rood gezicht de tuin in. In haar handen draagt ze de steen.

'Zijn jullie nou helemaal...!' zegt ze. Dan ziet ze de ballista staan. 'Aha, jullie spelen Romeintje! Nou, ik kan jullie vertellen dat je wapentuig het prima doet! Een beetje te goed zelfs!'

Lukas moeder komt op het boze stemgeluid ook naar buiten gelopen. 'Buurvrouw, uw zontje heeft het voor elkaar gekregen om deze steen precies tegen mijn keukenraam te schieten. Helaas kon dat raam daar niet tegen.'

Moeder verschiet van kleur. 'Lukas!'

'Sorry mam, we wisten niet dat hij zover zou schieten...'

'Je moet sorry tegen de buurvrouw zeggen, Lukas! Jullie pakken nu de bezem en gaan bij de buurvrouw glas vegen. Buurvrouw, ik ga nu de glaszetter bellen om een nieuwe ruit in uw raam te laten zetten.'

Lukas en Jasper vegen alle glassplinters op. Dan krijgen ze zowaar nog een glas Cola van de buurvrouw. 'Ik snap best dat het een ongeluk was, jongens. Maar ik hoop dat jullie voortaan wel eerst goed nadenken wat er mis kan gaan voordat je weer eens iets gaat uitproberen,' zegt de buurvrouw.

Eeuwoud Koolmees, BimBam Romeinen

