

De skelter van Sjoerd

'Kim en Jasper, gaan jullie nou eens lekker even buiten spelen!' zegt mama. 'Jullie hangen de hele middag al binnen, terwijl het zulk heerlijk weer is.'

'Oké dan mam,' zegt Kim. Met een zucht komt ze overeind van de bank. Ze geeft Jasper een zetje. 'Hé luilak, kom op, dan gaan we even een balletje trappen.'

Ze doen hun jas en schoenen aan, en terwijl Jasper in de schuur de bal opzoekt, loopt Kim alvast de tuin in.

Het is inderdaad lekker weer. Het zonnetje schijnt en het is helemaal niet koud. Ze snuift. Hm, wat ruikt het raar buiten. Het lijkt wel benzine. Ze kijkt rond waar die lucht vandaan komt. Dan hoort ze in de tuin van de burens het geluid van gereedschap dat op de grond valt.

'Hé Sjoerd, heb jij met benzine gemorst of zo?' roept ze, terwijl ze haar hoofd half door de heg steekt. Haar buurjongen kijkt haar lachend aan. 'Hoe vind je 'm?' zegt hij trots, terwijl hij naar zijn skelter wijst.

Kim voelt dat Jasper ook naast haar komt staan. 'Wauw, je hebt een motor op je skelter gemaakt!' 'Klopt!' zegt Sjoerd. 'Die heb ik van een oude scooter gesloopt.'

'En rijdt hij echt?' vraagt Jasper.

Sjoerd grinnikt. 'Ik hoop het. Eigenlijk komt het wel goed uit dat jullie buiten zijn, want ik zoek iemand om 'm aan te duwen.'

'O, dat doen wij graag hoor!' zegt Kim gelijk. Ze lopen naar de tuin van Sjoerd.

'Duw me eerst de straat maar even op, dan ga ik hem daar starten, oké?'

Als ze op de straat staat, draait Sjoerd nog even aan een knopje. 'Goed, als jullie nu gaan duwen, dan gaan we eens kijken of dit ding wil rijden!'

Kim en Jasper grijpen de rugleuning van het stoeltje stevig vast en beginnen te duwen. Het gaat best zwaar. De motor laat sputterende geluiden horen, en af en toe klinkt er een luide knal uit de uitlaat.

'Doorgaan jongens, ik geloof dat hij het gaat doen!' roept Sjoerd. Dan slaat de motor opeens met veel geraas aan. Er komt een walm blauwe rook uit de uitlaat. Kim staat er met haar hoofd precies boven en krijgt een hele hap rook binnen. Ze begint te hoesten. 'Wat een stank!' roept ze.

Maar Sjoerd en Jasper letten niet op die arme Kim. 'Hij doet het!' roept Sjoerd boven de herrie uit.

Dan drukt hij met zijn voet op het plankje dat het gaspedaal moet voorstellen en met een knetterend geluid rijdt hij door de stille straat. Halverwege valt er iets kletterend op de straat.

'Hij verliest zijn rem!' zegt Jasper.

Aan het einde van de straat keert Sjoerd weer om en rijdt hij naar hen terug.

'Willen jullie ook een rondje?' vraagt hij.

Nou, dat willen ze natuurlijk wel! Eerst gaat Jasper. Hij rijdt voorzichtig een keer heen en weer. 'Dit is echt gaaf!' zegt hij als hij weer terug is.

'Wat ging je langzaam,' zegt Kim. Sjoerd zegt: 'Durfde je het gaspedaal niet helemaal in te drukken?'

'Ik wel hoor!' zegt Kim stoer. Ze gaat op het stoeltje zitten, pakt het stuur stevig vast en drukt dan het gaspedaal helemaal naar beneden. Met een schok schiet de skelter vooruit. Het gaat zo snel dat ze het stuur niet goed recht kan houden. Ze begint te slingeren. 'Remmen, Kim!' roept Sjoerd.

'De rem is eraf gevallen,' roept ze terug. En voor ze het weet rijdt ze zo de struiken in. Sjoerd en Jasper liggen dubbel van het lachen. 'Ik ging dan wel niet zo hard, maar ik bleef tenminste wel op de weg!' zeg Jasper.