

Een bek vol tanden

'Jasper, volgens mij heb ik beet!' Kim kijkt naar haar dobber terwijl ze de hengel stevig vasthoudt.

'Kijk, hij gaat weer onder!' roept ze. 'Wat moet ik nu doen, Jasper?'

'Even wachten. Als hij weer onder gaat, haal je op,' zegt haar broer.

Ongeduldig wacht Kim. Ja, daar gaat-ie! Snel haalt ze op. Er spartelt een heel klein visje aan haar hengel.

'En nu?' vraagt ze. Maar Jasper let niet meer op haar. 'Wacht... ik heb ook beet!'

Inderdaad ziet Kim zijn dobber op en neer gaan. Ze laat de hengel zakken, waardoor haar visje weer onder water verdwijnt. Gespannen kijkt ze naar Jaspers dobber. Opeens voelt ze een harde ruk aan haar hengel, zodat ze hem bijna uit haar handen laat vallen.

'Japser...!' roept ze.

Jasper kijkt op en ziet het topje van haar hengel helemaal krom staan. Zijn ogen worden groot. 'Wat is dit?'

Kim houdt haar hengel goed vast. 'Ik hou hem bijna niet!' zegt ze.

'Wacht, ik help je,' zegt Jasper. 'Ik denk dat een roofvis jouw visje heeft opgeslokt!'

'Een roofvis...?' Kim kijkt hem benauwd aan.

'Ja, een snoek of zo,' antwoordt haar broer met glimmende ogen. 'Ik heb nog nooit een snoek gevangen!'

Met veel moeite trekken ze de vechtende vis naar de kant.

'En nu?' vraagt Kim.

'Hou jij de lijn goed strak, dan til ik hem uit het water.'

'Durf jij hem te pakken?' vraagt Kim angstig.

'Natuurlijk!' zegt hij stoer.

Hij gaat op zijn knieën bij de waterkant zitten en stroopt zijn mouwen op. Maar als hij de snoek van dichtbij ziet, aarzelt hij. Dit beest ziet er best wel agressief uit. Een beetje angstig kijkt Jasper naar de rij tanden in zijn bek, die er verdacht scherp uitzien.

'Pak 'm nou, Jasper! Ik hou hem haast niet meer!' roept Kim.

'Dag jongens. Kan ik misschien helpen?' klinkt er opeens een stem. Een man stapt van zijn fiets en loopt naar hen toe.

'Graag meneer!' zegt Kim. 'We hebben per ongeluk een snoek gevangen.'

De man gaat naast Jasper zitten. 'Ik durf hem niet te pakken,' zegt Jasper.

'Ja, met een snoek moet je voorzichtig zijn,' zegt de man. 'Wist je dat zo'n beest wel 700 tanden heeft?'

Hij pakt de lijn en tilt de snoek iets uit het water. Dan grijpt hij met zijn andere hand het beest achter zijn kop. 'Dit heet de kieuwgreep. Zo kan hij mij niet meer bijten.'

Met handige bewegingen legt de man de snoek op de grond. Jasper en Kim kijken vol ontzag toe hoe hij zijn bek opendoet om het haakje te verwijderen. Kim griezelt. 'Moet je die tanden zien!'

'Zo, dat was dat,' zegt de man. Dan laat hij de snoek weer in het water glijden.

'Bedankt meneer!' zegt Jasper.

'Graag gedaan hoor,' lacht de man terwijl hij zijn handen aan het lange gras schoonveegt. 'Jullie hebben thuis straks in een spannend verhaal te vertellen!'