

Patat bakken

'Pap, het is zaterdag vandaag,' zegt Jasper.

'Klopt,' bromt papa, terwijl hij een bladzij van zijn krant omslaat.

'Dus gaan we patat eten,' gaat Jasper verder.

'Klopt ook,' reageert papa. Hij kijkt op zijn horloge. 'Hm, is het alweer zo laat? Dan moet ik de pan maar eens aan gaan zetten.'

Jasper springt uit zijn stoel.

'Zal ik het vandaag doen, pap? Dan kunt u fijn uw krantje uitlezen.'

Papa laat zijn krant een eindje zakken en kijkt over de rand van het papier naar Jasper.

'Ik weet het niet hoor... Die pan staat op de bovenste plank, daar kun je niet goed bij. En als je die pan met olie laat vallen... Misschien kan ik het beter zelf doen.'

Kim komt de kamer inlopen. 'Wat kan u beter zelf doen, pap?' vraagt ze.

'Ik wil vandaag de patat bakken. Dan kan pap lekker in zijn luie stoel blijven zitten,' legt Jasper uit.

Kim fronst haar wenkbrauwen. 'Jij?'

'Ja, ik!' stuift Jasper op. 'Of denk jij misschien dat ik dat niet kan?'

Kim steekt haar handen in de lucht. 'Rustig maar, broertje.'

'Wat is er aan de hand?' vraagt moeder, die ook de kamer binnenkomt.

'Jasper wil de patat bakken vanavond,' zegt Kim met een lacherig stemmetje.

'Hm, dat is misschien niet zo'n goed plan,' zegt moeder. 'Als je die pan laat vallen...'

Jasper voelt zich boos worden. Maar voor hij iets kan zeggen, zegt papa: 'Ik heb een idee.' Hij legt de krant op het tafeltje naast zijn stoel en staat op. 'Ik pak de pan van de plank en zet hem klaar. Dan mag jij de patat erin doen en eruit halen.'

'Oké,' zegt Jasper. Hij kijkt Kim aan. 'Dat kan ik best hoor!'

Terwijl papa naar de schuur loopt om de pan te pakken, duikt Jasper alvast de vriezer in. Eens kijken, wat heeft hij allemaal nodig? Patat natuurlijk. En ook een pak kroketten, wat kipnuggets en een loempia voor mama. Opeens hoort hij een luide kreet. Het komt vanuit de schuur! Snel loopt Jasper er naartoe.

Hij duwt de schuurdeur open. 'Wat is er, pap?' Dan spert hij zijn ogen wijd open van schrik. Papa staat midden in de schuur. De frituurpan ligt voor zijn voeten op de grond, en papa zit helemaal onder de olie.

'Wat... wat is er gebeurd?' stamelt Jasper.

'De pan glipte uit mijn handen. Dat ding is ook zo glad van al die gemorste olie!'

Het vet druipt uit papa's haren en stroomt langzaam langs zijn gezicht. Jasper moet moeite doen om niet te lachen. Het is ook zo'n gek gezicht.

Mama en Kim hebben papa's schreeuw ook gehoord en komen het schuurtje binnen.

'Pap! Wat heeft u nou gedaan?' roept Kim.

Mama schudt haar hoofd. 'Misschien had jij het toch beter zelf kunnen doen, Jasper.'

Jasper kijkt papa aan. 'Ja pap, misschien moet ik voortaan maar de patat bakken.'

'Erg grappig, maar niet heus!' klaagt vader. Hij veegt wat vet van zijn gezicht en kijkt mama aan. 'Wat nu?'

Mama denkt even na. Dan zegt ze tegen vader: 'Ga jij maar snel onder de douche. Neem je kleren maar mee onder de douche, en denk eraan dat je heel veel sop gebruikt. Jasper, jij gaat naar de snackboer vier bakjes friet en vier frikandellen halen. En Kim, jij gaat naar de winkel, een zak kattenbakvulling halen.'

'Kattenbakvulling?' vragen Jasper en Kim in koor. 'Wat moet u daar dan mee?'

Mama wijst naar de plas olie op de grond. 'Dat strooi ik daaroverheen. De olie trekt dan in de korrels en dan kan ik het zo opvegen.'

'Wat slim, mam!' roept Jasper.

Dan fietst hij samen met Kim naar het dorp. 'Arme papa,' zegt Kim. 'Hij keek zo sip.'

Jasper grinnikt. 'Ik vond het wel een vet gezicht.'

En om die opmerking moeten ze allebei heel hard lachen.

Eeuwoud Koolmees